

In dit nummer:

Relieken van de heilige Thomas van Aquino in Heiloo, koken op het seminarie, itinerantie in Israël en meer...

WIM

Willibrord
Magazine

Tijdschrift voor de
gebedskring en vrienden
van het Grootseminarie
St. Willibrord

Nummer 2 • Jaargang 27
Voorjaar 2025



Blijf bij | Abonneer u op KN Online

- ✓ Onbeperkt alle artikelen lezen op **KN.nl**
- ✓ Het laatste katholieke nieuws als eerste lezen
- ✓ Volop verdieping, inspiratie en achtergronden
- ✓ Lage kosten, eenvoudig online opzegbaar

Interesse? | Ga naar kn.nl/abonnementen

Stichting De Boog
Herenstraat 41
3512 KB Utrecht



☎ 035 6946350
✉ info@deboog.nl
🌐 www.deboog.nl



Een zuivere ziel is als een mooie parel. Catecheses van de pastoor van Ars - De preken van de Pastoor van Ars (1786-1859) zijn opgetekend door een van zijn toehoorders. Ze belichten telkens een ander aspect van onze geestelijke strijd en de middelen die Jezus Christus ons gegeven heeft om deze strijd tot een goed einde te brengen. Ze zitten boordevol menselijke en godsdienstige wijsheid.

J.M. Vianney, 160 blz.
13,75 – E-boek 8,50

Hij heeft ons zoveel gegeven Erbetoon aan Benedictus XVI - "Ik heb dit boek willen schrijven om de kracht te onthullen van het onderricht van de geestelijke leermeester die Benedictus XVI was. U zult hierin een bespreking vinden van de ziel van Joseph Ratzinger. Ik heb getracht om die momenten naar boven te halen waarop hij tersluiks zicht heeft gegeven op het geheim van zijn hart."

Kardinaal Robert Sarah, 213 blz. 15,50

Notariskantoor
Voorhout

Eerlijk advies, toegankelijk voor iedereen.



Familie recht Onroerend goed Ondernemen Kerkelijk recht

www.notariskantoorvoorhout.nl

Herenstraat 49, 2215 KE Voorhout | 0252-215573



MTL Administraties

Ondersteunt en helpt ondernemers met de boekhouding in het MKB

- 📁 Het inboeken van de administratie
- 📁 (eventueel) debiteurenbeheer
- 📁 Aangifte omzetbelasting
- 📁 Jaarrekening opstellen
- 📁 Aangifte inkomstenbelasting

Tevens kunnen wij de loonadministratie voor u verzorgen.

MTL Administraties

Postbus 1343 • 1500 AH • Zaandam
Telefoon: 06 26 298 001
Email: info@mtladministraties.nl



Actie:

Op vertoon van deze advertentie ontvangt u **10% korting** op uw eerste factuur.



**Grootseminarie
St. Willibrord**
Bisdom Haarlem-
Amsterdam

Inhoud

Nummer 2 • Jaargang 27
Voorjaar 2025

3

Woord van de rector
Heilig Jaar

4

Levend geloof en vurige vroomheid
Relieken van de heilige Thomas van Aquino
in Heiloo

5

Koken op het seminarie

6

De missionaire parochie

7

Interview met docent pater Jahae

9

Het Heilige Land
Een barometer van de wereld die de mensheid
weerspiegelt

11

Heilige Stanislaus
Bisschop van Krakau, martelaar (1030-1079),
gedenkdag 11 april

12

Geen woorden maar daden
Interview met lid van de gebedskring

Foto's voorzijde

Links: De passie van Jezus aan het kruis

Rechts: Eén van de heerlijke gerechten door een seminarist voorbereid

Woord van de rector

Door rector J. de Wit



Heilig Jaar

Het kan u niet zijn ontgaan dat we dit jaar een Heilig Jaar beleven, een Jubeljaar; een traditie van de Kerk die teruggaat naar het jaar 1300 toen paus Bonifatius VIII het eerste Jubeljaar uitriep, hiermee een gebruik oppakkend dat komt uit de Joodse traditie om elke 50 jaar speciaal te vieren, een jaar dat elke Jood terug mocht keren naar zijn eigen grond en zijn schulden werden kwijtgescholden. Zo mogen wij ook in het Heilig Jaar terugkeren naar onze 'eigen grond', het kind van God zijn, het grote geschenk dat God ons gegeven heeft in ons doopsel. Centraal in elk Jubeljaar staat ook een pelgrimage naar Rome, naar de St.-Pieter of één van de andere drie grote basilieken. Als seminarie zijn we zeer verheugd dat u dit voor ons ook financieel mogelijk heeft gemaakt. Er is door onze donateurs voldoende gegeven om met alle seminaristen en drie vormers eind april een bedevaart te maken naar Rome. Voor ons zal dit zijn vanaf vrijdag 25 april tot zaterdag 3 mei. Om de kosten wat te drukken gaan we met twee eigen busjes, wat ook een voordeel biedt om onderweg nog mooie plaatsen te bezoeken. In Rome sluiten we aan bij de landelijke bedevaart en ook onze bisschop, Mgr. Hendriks, zal dan in Rome zijn. Wat ook bijzonder is dat we er, Godwillend, ook zijn wanneer de zalige Carlo Acutis heilig zal worden verklaard, op zondag 27 april in een plechtige viering op het St.-Pietersplein. Paus Franciscus heeft het Heilig Jaar afgekondigd en ook de heiligverklaring van Carlo Acutis bewerkstelligd, maar het lijkt onzeker of hij er bij kan zijn. Laten we bidden voor zijn gezondheid. Dat Gods wil moge geschieden. In Rome zullen we naast de vele mooie kerken en andere plaatsen ook onze seminarist Niels Bleeker ontmoeten, die voor een jaar in Rome studeert om een bachelor te halen in de filosofie. Ook wonen er twee (relatief) jonge priesters van ons bisdom in Rome: Ignas Tilma en Juan Ignacio Walker. Beide priesters werken daar aan hun doctoraat-proefschrift: Ignas in de Bijbelwetenschappen en Juan Ignacio in het kerkelijk recht. Begin maart hebben we de oriëntatiedag gehad van het seminarie. Negen personen hadden willen komen, maar drie konden helaas niet op die dag. Maar met toch nog een mooi groepje hebben we deze belangrijke dag kunnen beleven. Bijzonder was de jonge leeftijd van enkele jongens: eentje van 14 en eentje van 16. Het is duidelijk dat zij nog niet meteen zouden kunnen beginnen. Maar toch mooi dat ze alvast aan het oriënteren zijn. Blijft u graag voor hen bidden, en voor onze seminaristen en andere jongemannen die interesse hebben. Hartelijk dank. Zalig Pasen! ◀

Levend geloof en vurige vroomheid

Een relik van de schedel van de heilige Thomas van Aquino, die normaal gesproken wordt bewaard in de Jacobijnenkerk in Toulouse, reist momenteel de wereld rond. Recentelijk heeft het relik ook een bezoek gebracht aan Heiloo.

Door Mariska Adrichem, mede-organisator relikbezoek aan Heiloo

Op 24 maart is de rondreis door Nederland en België begonnen in het Grootseminarie Rolduc dat, in samenwerking met de opleidingen van het bisdom Haarlem-Amsterdam en het Thomasinstituut van de Tilburg School of Catholic Theology, de rondreis door Nederland en Vlaanderen heeft georganiseerd. Op 31 maart waren de relieken op het seminarie in Heiloo ter verering aanwezig, alwaar ook een lezing over de heilige werd verzorgd. Aanleiding voor de rondreis van het relik van de heilige Thomas zijn enkele belangrijke jubilea. In 2023 was het 700 jaar geleden dat Thomas van Aquino heilig werd verklaard, in 2024 was het 750 jaar geleden dat hij is overleden en dit jaar is het 800 jaar geleden dat hij werd geboren. Het bezoek van het relik is van bijzondere betekenis voor de priesteropleiding. De geschriften van de heilige Thomas worden namelijk van groot belang gezien in het kader van de vorming van de seminaristen. In veel vakken wordt aandacht besteed aan zijn denken.

De heilige Thomas van Aquino (1225 – 1274) is één van de meest belangrijke theologen in de geschiedenis en schreef ook bekende liturgische teksten als het 'Tantum Ergo' en het 'Panis Angelicus'. Thomas van Aquino werd geboren in 1225 als lid van een vooraanstaande Italiaanse familie. Deze familie bepaalde dat Thomas na zijn jeugd zou moeten intreden in een benedictijner klooster, maar Thomas besloot in te treden in een klooster van de dominicanen. Zijn familie was hier zo boos over dat zijn broers opdracht kregen hem te ontvoeren en vast te houden in het familiekasteel. Na enige jaren werd hij in 1245 naar Parijs gestuurd voor studies en vervolgens naar Keulen waar hij leerling werd van de heilige Albertus de Grote. In 1252 begon Thomas zelf met lesgeven over de Bijbel aan de universiteit van Parijs. In 1256 verleende de universiteit hem, op bevel van paus Alexander IV, de academische graad van magister. Vervolgens verbleef hij aan het pauselijk hof in Orvieto en aan het klooster bij de Santa Sabina in Rome. Van 1268-1272 keerde hij terug naar Parijs en de laatste jaren van zijn leven doceerde hij te Napels. Hij ontving een visioen waardoor hij alles wat hij had geschreven



beschouwde als stro. Hij schreef sindsdien niets meer en heeft daarom ook zijn 'Summa theologiae' niet afgemaakt. In het begin van het jaar 1274 ondernam Thomas de reis naar het concilie van Lyon, maar stierf onderweg in de cisterciënzer abdij van Fossanova op 7 maart 1274. Onlangs is meer bekend geworden over de doodsoorzaak. Thomas reed op een ezel langs de Via Appia en stootte zijn hoofd tegen een tak van een omgevallen boom, waarop hij ernstig ziek werd en naar het klooster van Monte Cassino vervoerd werd om te herstellen. Na enige tijd vervolgde hij zijn weg, maar werd



opnieuw onwel en moest halt houden bij de cisterciënzer abdij van Fossanova alwaar hij in zijn laatste dagen door de monniken werd verzorgd. Onlangs is gebleken dat zijn ziekte is ontstaan door zware hersenbloedingen. Thomas van Aquino is een bijzondere en grote heilige die door de Kerk gezien wordt als een 'leermeester van het denken' (H. paus Johannes Paulus II) omdat zijn denken voortkomt 'uit zijn levend geloof en vurige vroomheid' (paus Benedictus XVI) waardoor het een "kostbare schat voor de Kerk en de wereld" (paus Franciscus) is. ◀

Koken op het seminarie

De maand januari hadden we zoals ieder jaar tentamens. Omdat de keuken in de refter van het gastenhuis - waar wij gewoonlijk eten - in die maand beperkt open was, besloten we in overleg met onze rector om zelf te gaan koken. Het bleek een leuke ervaring!

Door Richard Numan

De refter

Onze vaste tijd voor de warme maaltijd is één uur 's middags. Onze ochtendlessen eindigen om kwart voor één en aansluitend bidden we dan het middaggebed. Daarna lopen we naar beneden naar de refter van het klooster. Het eten staat dan al klaar, want de koks van het Heiligdom zorgen ervoor dat de soep en de schalen met aardappelen (of pasta), groenten, vlees en salade netjes op de buffetwagen staan uitgesteld. Er wordt voor ons seminaristen dus goed gezorgd! Het eten is niet alleen lekker, maar het is ook nog gezellig om in de refter te eten, want vaak zijn er gasten in het klooster en door in dezelfde ruimte te eten zijn we op een bepaalde manier met hen verbonden. Maar in de maand januari ging het dus even anders.

Bij toerbeurt

We wonen in het seminarie momenteel met zes seminaristen en onze rector Jeroen de Wit. Daar hebben we ook ons eigen keukentje, waar we 's morgens en 's avonds gewoonlijk een boterham eten. Maar er is ook een gasfornuis en dat zou deze maand flink gebruikt gaan worden. Iedereen was bereid om af en toe te koken en zo konden we mooi een schema van week tot week maken. Ons dagschema liet dat toe, omdat we geen lessen hadden en niet iedere dag een tentamen. We waren geheel vrij om te bepalen wat we wilden koken, maar we probeerden uiteraard wel binnen het budget te blijven dat we bepaald hadden op ongeveer 4 euro per persoon per dag. Dus iedere dag ging er iemand naar de plaatselijke supermarkt om iets uit te kiezen wat lekker en betaalbaar was.

Variatie

Omdat we allemaal verschillende achtergronden en karakters hebben, bleek ook in het eten dat we elkaar voorschotelden een grote variatie te zitten. Zo maakte Nico een keer gevulde courgettes, een gerecht dat hij van zijn Poolse moeder heeft geleerd. Christian, met zijn Filipijnse wortels, bereidde graag rijst met groente en kip, wat hij dan heel mooi op het bord uitserveerde (zie foto).



We aten ook een keer een Afrikaans visgerecht dat Francis op een heerlijke manier wist te prepareren. De rector, die ook gewoon meedraaide in het schema, maakte op zijn beurt een keer lekkere Hollandse pannenkoeken. Melle had 'vijfschaft' tot zijn specialisatie gemaakt, een zeer gezond gerecht van aardappelen, wortelen, uien, appels en bruine bonen, waar Melle nog spekjes aan had toegevoegd. Patrick draaide zijn hand niet om voor een smakelijke pasta en zelf had ik onder andere een keer couscous klaargemaakt.



Seminarist-kok Christian serveert de maaltijd aan een aantal medestudenten

Gasten

Gewoonlijk zijn we 'gast' in de refter van het klooster, maar nu kregen we zelf af en toe iemand te gast, voornamelijk priesters en docenten. En gelukkig konden zij het eten dat we maakten waarderen. Inmiddels zijn we weer in het gewone ritme van les volgen en dan is koken lastiger, maar deze ervaring kan voor ons straks – Deo volente – in ons priesterleven zeker goed van pas komen. We weten nu dat we voor onszelf kunnen zorgen als het nodig is en ook aan gasten kunnen we dan een prima maaltijd voorzetten. ◀

De missionaire parochie

Op maandag 3 maart hebben we weer een Willibrordavond gehad. De lezing ging over de missionaire parochie. Mirjam Spruit vertelde over de kenmerken van een missionaire parochie. Hadewijch Klaassen ging in op voorbeelden die zij tegenkomt bij de parochie-vernieuwing in haar thuisparochie.

Door Nico Vennik

De kernvraag die behandeld werd, was: wat betekent het voor de cultuur in de parochie om van een onderhoudsparochie naar een missieparochie te veranderen, en hoe kun je dit faciliteren? Dit is een ingewikkelde vraag met meerdere aspecten die niet zomaar beantwoord kunnen worden. Eerst is het natuurlijk belangrijk om duidelijk te hebben wat de cultuur is van een onderhoudsparochie. Hier kwam naar voren dat het belangrijk is dat je je veilig voelt in de gemeenschap, door om te zien naar elkaar en je in te zetten voor de parochie, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk. Ook werd genoemd dat de regelmaat van samenkomsten belangrijk is: de wekelijkse heilige Mis op zondag, de koorrepetities en de vergaderingen van verschillende werkgroepen. Natuurlijk zijn ook de caritas, kerkbalans en het parochieblad belangrijk. Wat mij het meest opviel was dat in de meeste parochies de vraag meespeelt hoe relevant het geloof is voor jongere generaties.

Na dit alles op een rijtje te hebben gezet, is er gekeken naar hoe de cultuur van een missionaire parochie eruit zou moeten zien. Je kunt je voorstellen dat deze cultuur meer naar buiten gericht is. Wat naar voren kwam, was het uitnodigen van mensen in je omgeving om mee te gaan, persoonlijke begeleiding in de geloofsgroei, praten met anderen over je persoonlijke relatie met Jezus, voor elkaar bidden en vragen om gebed et cetera. Als je beide culturen bekijkt, zie je dat er een paar wezenlijke verschillen zijn, waarbij naar mijn idee het grootste verschil zit in het gevoel van veiligheid. Als mensen zich meer openstellen naar anderen en persoonlijke ervaringen delen, dan is dat natuurlijk een kwetsbare houding, die gepaard gaat met een minder veilig gevoel.

Om deze verandering te laten plaatsvinden, is het heel belangrijk dat het van binnenuit de parochie gebeurt. Je hebt eigenlijk een team nodig dat samen een plan maakt om dit te bewerkstelligen en zich hier minimaal een aantal jaren aan committeert. Dit is belangrijk, omdat je niet meteen de vruchten zult merken van het werk dat je erin stopt. Integendeel, het zal in het begin vaak moeilijk gaan, met veel tegenslagen. Als er namelijk



een plan is, moet je de parochie nog mee zien te krijgen. Het missiewerk begint namelijk in de parochie zelf voordat je naar buiten kunt treden. Zo werd de parochie ook wel vergeleken met een tuin. Als de tuin wild is, niet onderhouden, en misschien zelfs dor en droog, dan zullen de mensen van buiten niet geïnteresseerd zijn in die tuin. Maar als de tuin netjes wordt bijgehouden, met vele mooie bloemen, planten en bomen, dan wordt de tuin voor voorbijgangers interessant en willen zij daar graag vertoeven.



Mevrouw Hadewijch Klaassen

Deze lezing heeft mij veel hoop gegeven voor de toekomst, en ik hoop dat vele priesters en parochianen hier samen werk van willen maken. Persoonlijk spendeer ik ook liever mijn tijd in een mooie tuin en ik wil er met alle liefde een bijdrage aan leveren. Dus als jullie een priester met zijn team deze veranderingen zien aanbrengen, dan adviseer ik jullie van harte om hieraan mee te werken en, het liefst, een steentje bij te dragen. ◀

Interview met docent pater Jahae

Dit semester krijgen we binnen het theologisch gedeelte van onze opleiding les van pater Jahae over de relatie tussen geloof en wetenschap. In dit interview maken we nader kennis met hem en zijn visie op diverse aspecten van het geloof.

Door Richard Numan

Hoe is uw weg tot het priesterschap verlopen?

"Ik ben opgegroeid in een katholiek gezin. Het geloof was bij ons heel vanzelfsprekend. Mijn moeder las mij dagelijks voor uit de Bijbel en een oom van mij was priester. De pastoor van mijn parochie was diepgelovig en mede daardoor raakte ik geïnspireerd om zelf ook mijn leven in dienst van Christus en zijn Kerk te stellen. Na de middelbare school ging ik filosofie en theologie studeren in Utrecht en Leuven. Daarna trad ik in bij de Oblaten van de Onbevleete Maagd Maria, waar ik mijn eerste geloften deed toen ik 25 jaar was. Mijn eeuwige geloften deed ik drie jaar later op mijn 28^e en vlak daarna werd ik tot priester gewijd."

Kunt u iets over uw congregatie vertellen?

"De congregatie werd in 1816 opgericht te Aix-en-Provence (Fr.) door de heilige Eugène de Mazenod. De stichter organiseerde eerst volksmissies in zijn eigen regio. Het was in het begin van de 19^e eeuw namelijk nodig om het geloof actief te verkondigen, omdat Frankrijk op dat moment tamelijk seculier was geworden. Daarna kwamen ook verzoeken vanuit het buitenland om missies te preken en onderwijs te verzorgen. De congregatie heeft activiteiten in Europa, Afrika, Azië en Noord-Amerika."

Bent u zelf ook uitgestuurd op missie?

"Ik heb geen volksmissie gepreikt, maar ik ben wel naar het buitenland gegaan om les te geven. Op die manier ben ik in Rome, Ottawa (Canada) en Duitsland geweest. Momenteel geef ik les in België en Nederland. De congregatie gaf mij namelijk de mogelijkheid om te



promoveren in zowel de filosofie als de theologie. Door het lesgeven kan ik mijn kennis aan studenten doorgeven."

Waarom is 'Geloof en wetenschap' een apart vak?

"Het is voor seminaristen belangrijk om te weten dat geloof en wetenschap elkaar niet uitsluiten. Er zijn veel wetenschappers voortgekomen uit de christelijke wereld. Het geloof staat enerzijds los van de wetenschap, maar anderzijds biedt het net als de wetenschap een fundamentele visie over hoe de wereld in elkaar zit. Tussen geloof en wetenschap ziet men vaak conflicten die er niet zijn. Zo is de mens niet zomaar een 'toevallig product van de evolutie'; hij is een door God gewild en bemind schepsel."

Hoe heeft u zelf zekerheid in het geloof gekregen?

"Voornamelijk door mijn opleiding, door studie en door gebed. Het is niet zo dat ik een uitzonderlijke geloofservaring heb gehad. Door het consequente geloofsleven, vooral de Eucharistieviering en het getijdengebed, weet ik God nabij. Het gemeenschapsleven in ons klooster is dus belangrijk!"

Hoe ziet u de toekomst van de Kerk in onze streken?

"Op dit moment heeft de Kerk het moeilijk. In de huidige tijd zijn er veel mensen die het geloof maar 'dom' vinden. De cultuur waarin we leven verstikt het geloof bijna. Anderzijds hoor ik nu soms dat er jonge mensen zijn die zich spontaan aanmelden bij de Kerk, omdat ze op zoek zijn naar zingeving. Ik geloof zelf dat het christelijk geloof de waarheid is en door de kracht van Christus zal het ook overleven en overwinnen!" ◀



Docent pater Jahae

Misintenties

Het is mogelijk heilige Missen te laten lezen in het seminarie te Heiloo. De misstipendia komen ten goede aan de priesteropleiding. Voor iedere intentie wordt voor zover mogelijk een aparte H. Mis gelezen. We kunnen niet garanderen dat de Mis gelezen wordt op de dag die u aangeeft, al doen we daar wel ons best voor. Richtbedrag voor de stipendia is € 10. U kunt het bedrag overmaken op rek.nr. NL64 INGB 000 000 5464 t.n.v. Het Grootseminarie o.v.v. misintentie. De misintenties kunt u sturen naar rec-tor J.C.J. de Wit, Hoogeweg 65, 1851 PJ Heiloo. ◀

Priestervakantie zomer 2025 Limburg an der Lahn, Duitsland

**Maandag 4 augustus t/m dinsdag
12 augustus**

Alle priesters zijn van harte uitgenodigd voor de priestervakantie naar Limburg an der Lahn in Duitsland. Deelnemers krijgen een eigen kamer met douche en toilet en halfpension aangeboden. De kosten zijn € 749 ex-

clusief vervoer. Het aantal plaatsen is beperkt. Opgave kan tot 1 juni 2025 per e-mail via pklover@willibrordseminarie.nl. Contactpersoon is de heer P. Klaver, bereikbaar via telnr. 072-5051073 tijdens kantooruren. Meer info: willibrordseminarie.nl ◀

Bid u mee om roepingen?

Het Grootseminarie nodigt u uit om de priesteropleiding te ondersteunen en deel te nemen aan de gebedskring van de opleiding. Wilt u meedoen? Geef u dan op als lid. Het verplicht u tot niets, behalve tot gebed. U ontvangt dan de gebedskaart thuis en met enige regelmaat het Willibrordmagazine, met informatie over het seminarie. Ook wordt u uitgenodigd voor de jaarlijks terugkerende gebedsdag. U kunt zich opgeven met onderstaande antwoordstrook. Bij voorbaat dank voor uw gebed. ◀

Uw steun aan Het Grootseminarie

Bent u ook bereid de opleiding en vorming van nieuwe priesters financieel te ondersteunen? Uw gift is zeer welkom. U kunt uw gift overmaken op rek-

nr. NL64 INGB 000 000 5464 t.n.v. Het Grootseminarie. Bij voorbaat hartelijk dank. Voor giften vanuit het buitenland heeft u de volgende bankcode (BIC) nodig: INGBNL2A

Zomerretraite voor priesters, diakens en pastoraal werkers te Thorn, Limburg

**Zondag 20 juli t/m zaterdag
26 juli 2025**

In de zomer van 2025 wordt een mooie retraite gehouden onder leiding van pater M. Lindeijer sj. Het thema van de retraite is 'Hoop doet leven!' Geïnspireerd door de paus gaat u op geestelijke pelgrimstocht, samen met inspirerende personen als Willibrord en Titus Brandsma, die vanuit hun hoop de Kerk in Nederland hebben opgebouwd. De data zijn zo gekozen dat u geen vervanging hoeft te regelen voor de weekendvieringen. Opgave en meer info via de website van de foyer in Thorn, foyerthorn.nl. Richtprijzen zijn € 310 / € 335, afhankelijk van de kamer. U bent van harte uitgenodigd. ◀



**Rachel's Vineyard
Nederland**

Rachel's Vineyard organiseert een genezing driedaagse. Donderdag 18 t/m zaterdag 20 september. Voor de verwerking van abortus.

Opgave en informatie via:
www.RachelsVineyardNederland.com



**Buro Marcel van
der Lubbe**

Voor al uw financiële zaken
mvd Lubbe@planet.nl
of kijk op www.mvdl.eu
Telefonische info:
06 5473 2032

Colofon

issn 1875-550x

Uitgave • Grootseminarie
St. Willibrord van het RK bisdom
Haarlem-Amsterdam, gevestigd
te Heiloo (voorheen bekend als
De Tiltenberg in Vogelenzang).

Redactie • Christian Caberoy, Pieter Klaver,
Richard Numan en Nico Vennik

Grafisch ontwerp • Impulsar
Druk • Vanderperk Groep
Oplage • 4.000

Contact • Hoogeweg 65, 1851 PJ Heiloo
T 072-505 1288

info@willibrordseminarie.nl
www.willibrordseminarie.nl

Giften • Giften zijn van harte welkom
op rek.nr. NL64 INGB 000 000 5464
t.n.v. Het Grootseminarie.
ANBI / RSIN-nummer: 824 10 8000

©2025 Het Grootseminarie

Wilt u artikelen overnemen?
Neem dan contact op met Pieter Klaver,
pklover@willibrordseminarie.nl



JA, ik wil graag meebidden om (nieuwe)
priesterroepingen en word lid van
de gebedskring.

Dhr/Mevr.:

Straat & huisnummer:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

E-mail:

Deze strook kunt u opsturen naar: **Grootseminarie St. Willibrord, Ant-
woordnummer 85131, 1850 VA Heiloo.**

U kunt zich ook telefonisch opgeven via 072-505 1073
of e-mailen naar info@willibrordseminarie.nl

Het Heilige Land

Een barometer van de wereld die de mensheid weerspiegelt

Het hart van de wereld klopt in Jeruzalem, niet alleen voor ons christenen. Het is een kruispunt en wieg van culturen, religies en beschavingen die zich op mysterieuze wijze vermengen met goddelijkheid.

Door Stefan Doss

Na een jaar in Jeruzalem te hebben gewoond besloot ik een paar woorden te schrijven als een reflectie op mijn ontmoeting met het Heilig Land. Aan de ene kant is het een plaats van conflict en verdeeldheid, aan de andere kant is het het centrum van hoop voor christenen, joden en moslims. Ik heb het voorrecht gehad om Hebreeuws te leren onder de joden, in Oost-Jeruzalem te wonen onder de moslims en te kerken met de Arabische christenen, wier aanwezigheid in dit land ononderbroken is geweest. Ik heb Hebreeuws geleerd om vooral in dialoog te gaan met onze joodse broeders die in groten getale het pelgrimshuis van de Neocatechumenale Weg in Israël - 'Domus Galilaeae' - komen bezoeken. Ik ben heel blij met de vele bijzondere en indrukwekkende gesprekken die ik met hen mocht voeren. Ik heb ook twee prachtige pelgrimstochten naar Egypte en Jordanië gemaakt. Ik heb ook de oorlog meegemaakt, zij het zonder direct getroffen te zijn door de verschrikkingen ervan. Als pelgrim van het Heilige Land heeft men een grote verleiding om 'het mysterie in bezit te nemen', de tegenstrijdigheden op te lossen of orde te willen scheppen, door jezelf op te stellen als 'rechter en bemiddelaar' tussen de kinderen die nog steeds ruzie maken over de erfelijkheid van dit land. Wij pelgrims kunnen dit mysterie van het Heilige Land alleen maar verwelkomen, zoals het is, door het te omarmen met zijn wonden die alleen kunnen worden getransformeerd door de liefde van God en niet door menselijke gerechtigheid. Sinds het Oude Testament is God uit de hemel neergedaald en heeft Hij zijn tent onder zijn volk geplaatst. Hij is een itinerante God, een nomade die zijn volk begeleidt op een weg van slavernij naar vrijheid. Ons christelijk geloof is geen filosofie, noch een optelsom van wetten, noch een religie van het boek. Het christelijk geloof is volledig gebaseerd op een historisch feit dat werkelijk heeft plaatsgevonden – op een bepaalde plaats en tijd en met een concreet volk. In het Heilige Land 'openen de Schriften zich' en op een heel natuurlijke manier krijgen de dode, vreemde geografische namen een levend gezicht. Hier kan men de ontmoeting tussen God

en de mensheid, die haar hoogtepunt vindt in Gods menswording, aanraken, mediteren en 'herkauwen'. De schoonheid van het Heilige Land bestaat uit de schoonheid van deze ontmoeting. Onze verlossing heeft een plaats. Met de woorden van paus Paulus VI tijdens zijn historische pelgrimstocht in 1964: 'Naast de heilsgeschiedenis bestaat er een geografie van de verlossing.



Stefan bij de Klaagmuur in Jeruzalem tijdens de Sabbat

De heilige plaatsen zijn niet heilig, *per se*, maar omdat de gebeurtenis die daar wordt herdacht heilig is. Ten eerste is het God die de plaats heiligt, door op zoek te gaan naar de mens, en bijgevolg is het de christelijke gemeenschap die op deze plaatsen viert die deze plaatsen heilig maakt. De aanwezigheid van ontelbare pelgrims sinds de oudheid is een getuige daarvan. Het Tweede Vaticaanse Concilie hoopte op een herontdekking van de bronnen van de Openbaring waarin het paasmysterie centraal staat. Dit is de sleutel om onze relatie met het Heilige Land te begrijpen: "De stenen waarop onze Verlosser liep zijn nog steeds belast met zijn nagedachtenis en blijven het Goede Nieuws 'uitroepen'. Om deze reden hebben de synodevaders de gelukkige zin in herinnering gebracht die over het Heilige Land spreekt als "het vijfde evangelie" (Benedictus XVI PP., Verbum Domini, nr. 89). ◀



Onze Lieve Vrouw ter Nood

Programma Goede week en Pasen

Palmzondag 13 april

08.30 uur Rozenkransgebed (GK)
09.00 uur Heilige Mis met palmprocessie (GK)
10.30 uur Hoogmis met palmprocessie (BK)
15.00 - 15.45 uur Biechtgelegenheid (BK) en Aanbidding (GK)
16.00 uur Heilige Mis speciaal voor kinderen met zegening van de palmpaasstokken (GK)

Maandag t/m woensdag 14 t/m 16 april

10.30 uur Rozenkransgebed (GK)
11.00 uur Heilige Mis (GK)
11.45 - 12.45 Aanbidding (GK) en Biechtgelegenheid (BK)

Witte donderdag 17 april

11.30 - 12.30 uur Biechtgelegenheid (BK)
19.00 uur Heilige Mis ter herdenking van de instelling van Heilige Eucharistie en het Priesterschap (BK).
Vervolgens processie naar de GK voor de nachtwake (waken bij de Heer tot de volgende ochtend)



Goede Vrijdag 18 april

08.00 uur Laudan (GK)
12.15 uur Lezingendienst (GK)
11.30 - 12.30 uur Biechtgelegenheid (BK)
15.00 uur Kruisweg (BK) en buiten
19.00 uur Liturgie ter herdenking van het lijden en sterven van de Heer (BK)

Stille Zaterdag 19 april

08.00 uur Laudan (GK)
08.00 - 16.00 uur Mogelijkheid om de Smarten van Maria te overwegen (BK)
11.30 - 12.30 uur Biechtgelegenheid (BK)
12.15 uur Lezingendienst (GK)
17.00 uur Vespers (GK)
21.00 uur Paaswake Viering van de verrijzenis van de Heer (BK)

Zondag 20 april: Hoogfeest van Pasen

08.30 uur Rozenkransgebed (GK)
09.00 uur Heilige Mis (GK)
10.30 uur Hoogmis (BK)
15.00 - 16.00 uur Aanbidding (GK)
Geen Heilige Mis om 16.00 uur

Maandag 21 april: Tweede Paasdag

10.30 uur Heilige Mis met Mgr. J. Hendriks (BK)

Kijk voor meer informatie op www.olvternood.nl

ONZE LIEVE VROUW TER NOOD te Heiloo
Kapellaan 146, 1851 PE, Heiloo

Heilige Stanislaus

Bisschop van Krakau, martelaar (1030-1079), gedenkdag 11 april

De heilige Stanislaus werd geboren in antwoord op gebed, toen zijn ouders al op hoge leeftijd waren. Uit dankbaarheid voedden ze hem op voor de Kerk. Toen zijn ouders stierven, verkocht hij hun grote bezittingen en gaf de opbrengst aan de armen.

Door pater Ward Biemans

Stanislaus werd gewijd, en werd kort daarna kanunnik van de kathedraal van Krakau en later bisschop. Hij liet een lijst opstellen van alle armen in de stad en gaf zijn dienaren de opdracht nooit iemand iets te weigeren. Boleslaus II was op dat moment koning van Polen; hij was een prins met een goed karakter, maar bedorven door een lange reeks overwinningen en successen. Na vele daden van wellust en wreedheid schoffeerde hij het hele koninkrijk door de vrouw van een van zijn edelen te ontvoeren. Tegen dit publieke schandaal verhief alleen de kuise en zachtaardige bisschop zijn stem. Nadat hij de zaak aan God had opgedragen, ging hij naar het paleis en berispte de koning openlijk voor zijn misdaad tegen God en zijn onderdanen en dreigde hem te excommuniceren als hij in zijn zonde volhardde. Boleslaus probeerde daarop de goede reputatie van de bisschop onherroepelijk te ruïneren. Hij zette de neven van een man genaamd Paulus, die onlangs gestorven was, ertoe aan om te zweren dat hun oom nooit betaald had voor land dat de bisschop voor de Kerk gekocht had. De heilige Stanislaus stond onbevreesd voor het tribunaal van de koning, hoewel al zijn bange getuigen hem in de steek lieten, en hij garandeerde dat hij de dode man binnen drie dagen zou laten getuigen ten gunste van hem. Op de derde dag, na veel gebeden en tranen, wekte hij de dode man tot leven en leidde hem in zijn grafklaren voor de koning, waar Paulus getuigde dat de bisschop hem volledig had terugbetaald voor het terrein dat hij had verkocht. Daarna werd hij teruggebracht naar het graf, waar hij ging liggen en weer terugviel in zijn oude toestand, ten overstaan van een groot aantal getuigen. Boleslaus gaf een tijdje blijk van een beter leven. Spoedig



echter keerde hij terug naar de meest schandelijke excessen, en de bisschop sprak het vonnis van excommunicatie uit. In weerwil van deze straf ging de koning op 8 mei 1079 naar een kapel waar de heilige Stanislaus de H. Mis opdroeg en beval drie groepen soldaten achter elkaar om hem bij het altaar af te slachten. Elk kwam op zijn beurt naar buiten en zei dat hij was galarmeerd door een licht uit de hemel. Hierop stormde de koning zelf naar binnen en doodde eigenhandig de heilige bij het altaar tijdens het Heilig Misoffer.

De paus plaatste het koninkrijk Polen onder interdict, excommuniceerde de koning en verklaarde zijn koningschap nietig. Boleslaus kreeg berouw, zocht een tijdje zijn toevlucht in een ander land en vertrok toen gekleed als pelgrim naar Rome. Onderweg klopte hij aan bij een klooster om een aalmoes te vragen, besloot er anoniem binnen te gaan en werd ontvangen. Hij bracht er zeven jaar door als een benedictijner lekenbroeder, verleende alle nederige diensten aan de monniken en verdroeg geduldig de ruwe behandeling. Pas op zijn sterfbed maakte hij zichzelf bekend en haalde hij zijn koninklijke ring tevoorschijn die hij tot dan toe verborgen had gehouden. Hij had urenlang gebeden voor een beeld van Onze Lieve Vrouw in de kapel, waaruit we kunnen concluderen dat de moeder van God voor hem de genade van bekering en een gelukkige dood had verkregen. Zijn lichaam ligt nog steeds in de kerk van hetzelfde klooster in Ossiach.

De heilige Stanislaus werd in 1253 heilig verklaard door paus Innocentius IV. ◀

Bron: www.sanctoral.com



Geen woorden maar daden

Aan het begin van dit studiejaar bracht het seminarie een bezoek aan Brielle waar de heilige Martelaren van Gorcum worden vereerd. Ze werden daar rondgeleid door één van de vrijwilligsters aldaar, mevrouw Carla Hendriks (70). “Hun onverwachte bezoek was een bijzondere verrassing voor mij, omdat ik ook lid ben van de gebedskring van het seminarie.”

Door Pieter Klaver

Carla komt uit een katholiek gezin van drie kinderen en groeide op in een buitenwijk van Rotterdam. Geloven was in het gezin niet meer dan vanzelfsprekend. “Als kind vond ik geloven fijn en leuk. Altijd was er wel weer iets te vieren en te beleven, Kerstmis, Driekoningen, Pasen. Wel was ik vaak de enige van mijn leeftijdsgenoten die geloofde en dat gaf dan soms het gevoel van ‘ik ben anders’. Het geloof van mijn ouders maakte veel indruk op mij. Ze waren altijd bereid om anderen te helpen. Ze bleven trouw aan hun eigen overtuiging en probeerden van daaruit te leven. Zo probeer ik zelf ook te leven; geen woorden maar daden.” Het doet denken aan het motto van de bekende voetbalclub uit Rotterdam. “Tevens hebben mijn ouders hard gewerkt om hogerop te komen. Daar heb ik veel respect voor. Ze kwamen allebei uit een eenvoudig gezin. Mijn vader was eigenlijk machine-bankwerker, maar dat ging niet meer vanwege zijn nikkel-allergie. Via avondopleidingen is hij uiteindelijk bedrijfsmaatschappelijk werker geworden. Zich inzetten voor andere mensen, dat deed hij graag.”

“Geen wetenschapper maar pedagoog”

Carla koos ervoor om te gaan werken in de jeugdhulpverlening. Lang werkte ze in een kindertehuis waar kinderen werden opgevangen die niet meer thuis konden wonen. “De zorg voor deze kinderen had mijn hart en ik merkte dat ik goed met ze kon omgaan. Ik wilde graag verder leren. Aan de lerarenopleiding en aan de universiteit van Leiden heb ik toen de opleiding orthopedagogiek gedaan. Ik was niet goed in cijfers, maar gelukkig kon ik op een niet-cijfermatige wijze afstuderen. Bij mijn diploma-uitreiking kreeg ik te horen dat ik geen



wetenschapper was, maar wel een pedagoog. Dat vond ik een mooi compliment. Nadien kwam ik als docent terecht op de opleiding kinderverzorging en opvoeding. Tegenwoordig heet dat SPH.” Mevrouw Hendriks is vrijgezel. “In de loop van de jaren kwam ik tot het inzicht: het is goed zo voor mij. Ik heb altijd veel vrijheid en tijd gehad voor andere mensen en ik kon bijvoorbeeld gemakkelijk op het laatste moment invallen op het werk. Ik houd er ook van om vrijwilligerswerk te doen. Ik ben al vanaf mijn jeugd lid van een koor en verder kostert ik regelmatig.



Mevrouw Hendriks kostert in Brielle

Jaarlijks ga ik naar Lourdes als vrijwilligster. Daar ben ik lid van de *Hospitalité*, een vrijwilligersvereniging die de pelgrims in Lourdes verwelkomt en ondersteunt.”

Priesterbroer

Mevrouw Hendriks heeft een bijzondere band met het seminarie. Ze heeft een priesterbroer, pastoor Guus Hendriks, die bovendien jarenlang docent is geweest aan het Grootseminarie. “Met een priesterbroer leeft de priesteropleiding veel meer voor mij. Ik wil de priesteropleiding graag ondersteunen, enerzijds uit dankbaarheid, anderzijds uit noodzaak. Mijn vader zei altijd dat we in de Kerk geen priestertekort hebben, maar een geloofstekort.

Dat denk ik ook. We hebben gelovige priesters én leken gelovigen nodig. Voor het vieren van de sacramenten kunnen we echter niet zonder de priesters. Priesters wijden zich daarnaast volledig toe aan de Kerk. Zonder hen zou de Kerk denk ik in elkaar zakken. Het is belangrijk om voor hen te bidden en hun steun en aandacht te schenken. Ik wil de priesters graag meegeven: ‘Laat zien wie je bent en waar je voor staat.’” ◀

**Wilt u lid worden van de gebedskring? Het lidmaatschap is geheel gratis!
Op pagina 8 vindt u meer informatie en een invulstrook om u op te geven.**