

**Kruiswegoefening  
voor roepingen  
tot het priesterschap**



## **1. Jezus wordt ter dood veroordeeld.**

Wij aanbidden U, Christus, en loven U,  
*omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld verlost hebt.*

Heer Jezus,  
U werd veroordeeld, terwijl Pontius Pilatus wist dat er in U  
“geen schuld was”. Uw boodschap werd niet aanvaard, Uw  
stem moest verstommen. Wij bidden U voor de jonge mensen,  
die U roept tot het priesterschap. Geef hen de moed om ‘ja’ te  
zeggen op Uw roepstem, ondanks alle tegenstand en onbegrip,  
waarvoor ook U niet gespaard bleef.

Onze Vader – Wees gegroet.  
Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons,  
*God, wees ons zondaars genadig.*



## **2. Jezus neemt het kruis op zijn schouders.**

Wij aanbidden U, Christus, en loven U,  
*omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld verlost hebt.*

Heer Jezus,  
U hebt letterlijk de zware last van het kruis gedragen. U bent op weg gegaan omdat U wist dat de Vader dat van U vroeg. Wij bidden U voor de jonge mensen, die Gij roept tot het priesterschap: geef ook hen de kracht om het kruis te dragen, dat zij op zich moeten nemen om U te volgen. Geef hen kracht naar kruis.

Onze Vader – Wees gegroet.  
Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons,  
*God, wees ons zondaars genadig.*



### **3. Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis.**

Wij aanbidden U, Christus, en loven U,  
*omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld verlost hebt.*

Heer Jezus, op uw weg naar Golgota hebt U ook uitputting gekend. Toch heeft Uw hemelse Vader U telkens weer opgericht. Wij bidden U voor de jonge mensen, die Gij roept tot het priesterschap: richt ook hen op wanneer zij uitgeput zijn, doe hen opstaan en schenk hen de vreugde van Uw nabijheid.

Onze Vader – Wees gegroet.  
Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons,  
*God, wees ons zondaars genadig.*



#### **4. Jezus ontmoet Zijn bedroefde Moeder.**

Wij aanbidden U, Christus, en loven U,  
*omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld verlost hebt.*

Heer Jezus,

Op Uw lijdensweg waren velen van Uw vrienden en leerlingen afwezig. Maar Uw Moeder heeft U bijgestaan tot het laatste moment toe. Wij bidden U voor de jonge mensen, die Gij roept tot het priesterschap: mogen ook zij de bescherming van Uw moeder ondervinden, die zo machtig is, zoals zo veel priesters reeds hebben getuigd. Heilige Maria, Moeder van de Priesters, bid voor ons.

Onze Vader – Wees gegroet.

Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons,  
*God, wees ons zondaars genadig.*



## **5. Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen.**

Wij aanbidden U, Christus, en loven U,  
*omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld verlost hebt.*

Heer Jezus,  
een vreemdeling werd U tot steun, toen de last van het kruis  
steeds meer op Uw schouders drukte. Wij bidden U voor de  
jonge mensen, die Gij roept tot het priesterschap: als zij gebukt  
gaan onder zware lasten, laat er dan ook op hun weg iemand  
zijn die hen tot steun is en die hen helpt het kruis te dragen.

Onze Vader – Wees gegroet.  
Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons,  
*God, wees ons zondaars genadig.*



## **6. Veronica droogt het aanschijn van Jezus af.**

Wij aanbidden U, Christus, en loven U,  
*omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld verlost hebt.*

Heer Jezus,  
toen Veronica Uw aanschijn afdroogde zou Uw beeltenis in  
haar doek bewaard zijn. Zij zou het met zich mee gedragen  
hebben. Wij bidden U voor de jonge mensen, die Gij roept voor  
het priesterschap: prent Uw aanschijn in hun harten, opdat zij U  
overal in hun hart dragen.

Onze Vader – Wees gegroet.  
Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons,  
*God, wees ons zondaars genadig.*



## **7. Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis.**

Wij aanbidden U, Christus, en loven U,  
*omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld verlost hebt.*

Heer Jezus,  
soms leek Uw lijdensweg uitzichtloos: een ervaring die we  
allemaal herkennen uit ons eigen leven. Wij bidden U voor de  
jonge mensen, die Gij roept tot het priesterschap: als zij  
beproeft worden door uitzichtloosheid, reik Gij hen dan Uw  
hand, opdat zij gesterkt worden in geloof, hoop en liefde.

Onze Vader – Wees gegroet.  
Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons,  
*God, wees ons zondaars genadig.*





## **8. Jezus troost de wenende vrouwen.**

Wij aanbidden U, Christus, en loven U,  
*omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld verlost hebt.*

Heer Jezus,  
zelfs op Uw lijdensweg was U nog anderen tot troost. Wij  
bidden U voor de jonge mensen, die Gij roept tot het  
priesterschap: laat hen een bron zijn van troost en bemoediging  
voor allen die zij ontmoeten opdat de mensen in hen Uw gelaat  
kunnen ontdekken.

Onze Vader – Wees gegroet.  
Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons,  
*God, wees ons zondaars genadig.*



## **9. Jezus valt voor de derde maal onder het kruis.**

Wij aanbidden U, Christus, en loven U,  
*omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld verlost hebt.*

Heer Jezus,  
U hebt “in de school van het lijden gehoorzaamheid geleerd”,  
wij bidden U voor de jonge mensen, die Gij roept tot het  
priesterschap: beziel ook hen met een geest van oprechte  
gehoorzaamheid aan Uw wil en laat hen sterk staan bij  
beproevingen.

Onze Vader – Wees gegroet.  
Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons,  
*God, wees ons zondaars genadig.*



## **10. Jezus wordt van Zijn klederen beroofd.**

Wij aanbidden U, Christus, en loven U,  
*omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld verlost hebt.*

Heer Jezus,

U werd het slachtoffer van een totale ontluistering: smaad en schande vielen U ten deel. Dat zal ook ieder ten deel vallen die in Uw voetsporen treedt. Wij bidden U voor de jonge mensen, die Gij roept tot het priesterschap: laat hen opgewassen zijn tegen de smaad die zij zullen ondervinden.

Onze Vader – Wees gegroet.

Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons,  
*God, wees ons zondaars genadig.*



## **11. Jezus wordt aan het kruis genageld.**

Wij aanbidden U, Christus, en loven U,  
*omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld verlost hebt.*

Heer Jezus,  
terwijl U wonden werden geslagen, hebt U gebeden: “Vader,  
vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen.” Wij bidden U  
voor de jonge mensen, die Gij roept tot het priesterschap: geef  
ook hen dit grootmoedige gebed op de lippen, wanneer hen  
pijnlijk onrecht wordt aangedaan.

Onze Vader – Wees gegroet.  
Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons,  
*God, wees ons zondaars genadig.*



## **12. Jezus sterft aan het kruis.**

Wij aanbidden U, Christus, en loven U,  
*omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld verlost hebt.*

Heer Jezus,  
door Uw sterven aan het kruis hebt Gij de wereld verlost. Wij  
bidden U voor de jonge mensen, die Gij roept tot het  
priesterschap: geef hen een grote eerbied voor de heilige  
Eucharistie, waarin Uw kruisoffer wordt tegenwoordig gesteld.

Onze Vader – Wees gegroet.  
Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons,  
*God, wees ons zondaars genadig.*



### **13. Het lichaam van Jezus wordt van het kruis genomen.**

Wij aanbidden U, Christus, en loven U,  
*omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld verlost hebt.*

Heer Jezus,  
opnieuw heeft Uw moeder U in haar schoot ontvangen. Haar  
liefde was een liefde tot het uiterste. Wij bidden U voor de  
jonge mensen, die Gij roept tot het priesterschap: schenk hen  
een liefde, die standvastig is, een liefde voor U en een liefde  
voor de gelovigen die aan hun zorgen worden toevertrouwd.

Onze Vader – Wees gegroet.  
Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons,  
*God, wees ons zondaars genadig.*



#### **14. Jezus wordt in het graf gelegd.**

Wij aanbidden U, Christus, en loven U,  
*omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld verlost hebt.*

Heer Jezus,  
het graf is voor ons een teken van hoop geworden, hoop op de  
verrijzenis. Wij bidden U voor de jonge mensen, die Gij roept  
tot het priesterschap: geef hen de vreugde en de hoop die nodig  
is om ware getuigen te zijn van Uw verrijzenis, en schenk hen  
de genade om deze blijdschap over te brengen in de harten van  
vele mensen.

Onze Vader – Wees gegroet.  
Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons,  
*God, wees ons zondaars genadig.*

## **Slotgebed:**

Heer Jezus Christus, Gij hebt geleden en Gij zijt gestorven om ons, mensen, te verlossen. Wij bidden U omwille van Uw lijden en kruis, dat Gij ons heilige priesters wilt schenken, die ons Uw evangelie voorleven en verkondigen. Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.

*Kruiswegstaties: kapel Zusters van Liefde Kortemark*

*In het priesterjaar: 2009 -2010*