

HOMILIE van Z. H. Exc. Mgr. dr. François Bacqué, Apostolisch Nuntius

Tiltenberg, 7 november 2005

Excellenties, Broeders en zusters, We hebben vandaag in het evangelie de grote missionaire opdracht van Jezus aan Zijn leerlingen gehoord: “Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping”.

De geschiedenis van de missionering van Nederland is nauw verbonden met de heilige Willibrord, die terecht de patroonheilige is van de Utrechtse kerkprovincie en van dit seminarie. Hij is gekomen van elders om in deze streek het evangelie te verkondigen met de inzet van heel zijn leven. We zijn dankbaar dat juist op het hoogfeest van deze grote geloofsverkondiger dit seminarie wordt geopend en het altaar wordt gewijd. Want als jullie hier de heilige Eucharistie vieren, het offer van de Heer, die Zijn leven geeft om ons Leven te geven in overvloed, denk er dan aan dat zo vele mensen in de loop van de geschiedenis jullie zijn voorgedaan, hun leven hebben gegeven voor Christus en Zijn Kerk en dat jullie geroepen worden om hetzelfde te doen.

Beste priesters en seminaristen, tot jullie richt ik mij op de eerste plaats: het is jullie roeping een “andere Christus”, een “alter Christus” te zijn. Geef je leven aan Christus! Treedt in de voetsporen van Sint Willibrord: verkondig het evangelie, breng de mensen naar Jezus, naar de Kerk, naar de sacramenten! Deze oproep wil ik ook doen aan allen die in dit huis hun vorming ontvangen tot diaken, catechist of pastoraal werker.

Op het altaar dat vandaag wordt gewijd, wordt het liefdesoffer van de Heer werkelijkheid iedere keer dat wij het Misoffer vieren. Hem mag je hier ontvangen, Zijn Lichaam en Zijn Bloed. Dat houdt een oproep in:

Ga, en doe evenzo. Geef je leven zoals Jezus om Zijn leven en de liefde door te geven.

De negentien martelaren van Gorcum - van wie een belangrijk deel van de relieken zich nu hier in deze kapel bevindt - hebben dat gedaan op een ander moment van de geschiedenis: de tijd van de reformatie. Het katholieke geloof was toen niet vanzelfsprekend meer.

De martelaren werden aangevallen en bespot om hun trouw aan Christus' plaatsbekleder, de paus en om hun geloof in de verandering van brood en wijn in het lichaam en bloed van de Heer. Zij hadden hun aardse leven kunnen redden als zij dit geloof verloochend hadden. Voor verschillende van hen was het moeilijk, sommigen waren zwak, enkele anderen zijn bezweken voor de druk.

Maar deze negentien martelaren zijn trouw gebleven aan hun katholieke geloof. Zij gaven hun leven voor Christus en voor Zijn Kerk. Zij zijn trouw gebleven. Ook jullie, beste priesters, diakens, seminaristen en andere studenten, wil ik vandaag uitnodigen om trouw te blijven aan Christus' Kerk, in hartelijke verbondenheid met onze heilige Vader, de paus.

Ook jullie zullen worden beproefd op vele manieren. Jullie vervullen je zending in een gesecculariseerde wereld, vele mensen denken God niet nodig te hebben. Maar jullie zijn geroepen je leven te geven en wel uit liefde. Probeer daarom steeds de liefde voor de Kerk en de liefde voor de mensen in je eigen hart te vernieuwen en te verdiepen door een intens geestelijk leven. Besteedt meer tijd aan gebed en meditatie als je merkt dat je je gaat ergeren

aan de mentaliteit van de mensen, want je bent geroepen om hen te beminnen met de liefde van Christus.

Wij wijden vandaag dit altaar, de tafel van de Heer, waaraan wij worden gevoed met Zijn kostbare gaven. Het altaar duidt Jezus Christus aan, de levende steen.

Moge Hij altijd het middelpunt van Uw leven zijn en de bron van Uw bestaan.

AMEN